

Vanwaar ik kom,
daar ga ik heen



*Een lezing door
dr. Rafaël van Parrys*

“Mijn lezing is een zoeken naar de aard van het zijn en de sterfelijkheid. Het is een onderzoek naar de verbindingen in de drie-eenheid lichaam-geest-ziel. De lezing meandert tussen gedichten en muziek, omdat kunstenaars ons laten thuiskomen. Ze raken ons in onze mystieke kern. Franz Schubert schreef het pianotrio Nr. 2 in Es-groot 1 jaar voor zijn sterven. Deze muziek zorgt als niets anders voor ademgaten in de betonnen werkelijkheid waarin we leven.”

Pianotrio Nr. 2
in Es-groot
(Schubert)



*Een concert door
het Ryelandt Trio*

Het Ryelandt Trio wordt gevormd door drie getalenteerde, jonge muzikanten: een violist, een cellist en een pianist. Met een combinatie van een interessant en soms iets minder bekend repertoire vindt het trio steeds de juiste balans om zo een boeiend programma samen te stellen voor het publiek. Deze avond zorgen zij met de prachtige vertolking van het vierdelige werk van Schubert voor een bijzondere, muzikale afwisseling.

Datum

Zondag 7 november 2021
14.30 tot 17.30 uur

Locatie

Hof te Zandkerk
Willem de Zwijgerlaan 2
in Kloosterzande

Entree

De entree is € 12,50 per persoon. Deze prijs is inclusief een hapje en drankje na afloop.

Na aanmelding ontvangt u een aparte e-mail over de wijze van betalen.

Aanmelden

Graag vóór 25 oktober via info@zeeuwsegronden.nl of 0115-621314, o.v.v. naam, aantal personen, e-mailadres en telefoonnummer

Wees er in verband met een beperkt aantal plaatsen snel bij!

Zeeuwse
Gronden

psychiatrie
thuis
in de samenleving